

De meisjes

Mt 25:1-13

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. ²Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. ³De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. ⁴De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. ⁵Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. ⁶Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” ⁷Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. ⁸De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” ⁹De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” ¹⁰Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. ¹¹Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” ¹² Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” ¹³ Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Het zal zijn met het Koninkrijk van de hemel als met...

De bijbel reikt ons veel beelden aan die er iets over zeggen, over dat Koninkrijk der hemelen.

Het is als met liefde. Wat is liefde, hoe leg je liefde uit?

Er zijn meer poëtische dan prozaïsche woorden over liefde. Liefde kun je veel beter beschrijven in momenten, in ervaringen, dan in definities. Aan liefde zitten evenveel aspecten als aan het Koninkrijk der hemelen. Ook is het iets moois, dat tegelijk ook pijn insluit...

We kennen prachtige beelden van het Koninkrijk van God: een schat in een akker, een parel in de grond... Maar vandaag een ander stuk realiteit: Het koninkrijk van God is als slapende meisjes die plots worden wakkergeschud... door... de bruidegom... op wie ze wel hadden gewacht, maar ze waren toch in slaap gedommeld en oei! Bij sommigen is de olie op.

Het huwelijk is ook een beeld dat in de bijbel niet onbekend is. Veel beelden over het koninkrijk der hemelen gaan trouwens over een huwelijksfeest. Ook in Openbaring is er sprake van de bruidegom, Jezus, die zijn bruid, de gemeente komt halen. Maar in het geheel van de bijbel is elk huwelijk een voorafschaduw van dat grote huwelijk en ook het verbond van God met zijn volk – het heeft bloed, zweet en tranen gekost, letterlijk, van de kant van God, maar hij heeft zijn liefde compleet getoond. Nu vraagt hij ons om ons ja-woord. Ons aardse leven is... wachten op de bruidegom, en ondertussen, tijdens deze verlovingsstijd, zeg maar, Hé m leren kennen. We zullen zien dat dat echt wel van belang is.

Samuël en ik maakten het regelmatig mee, een huwelijk in een andere cultuur... afspraak om drie uur. Om kwart voor vier komt de bruid eraan. Moet nog een en ander regelen... Menig Belg wordt daarbij wat nerveus. In het Oude Nabije Oosten waren ze dat gewoon. Maar in ons verhaal duurt het zo lang voor de bruidegom komt, dat de bruidsmeisjes in slaap vallen.

Om dit verhaal dieper te begrijpen moeten we in gedachten naar het Midden-Oosten reizen of beter nog naar het Oude Nabije Oosten. Bij een huwelijk kwam de bruidegom de bruid halen en een hele hoop bruidsmeisjes stonden dan op wacht. Ze hadden fakkels bij, die brandden door in olie gedrenkte doeken op stokken. De bedoeling was dat ze dan een stoet vormden om de bruidegom feestelijk in te halen. Nu was het vaak wel wat wachten op die bruidegom. Want er moest onderhandeld worden, over de bruidsschat bv.,

over wat er aan de familie betaald zou worden wanneer het huwelijk op de klippen liep. De familie van de bruid liet op die manier aan de bruidegom weten dat de bruid een bijzondere vrouw was. Hij vond dat dus niet erg, te aanhoren hoe bijzonder zijn vrouw was... maar de gesprekken konden lang duren. We zien het voor ons...

In de bijbel lezen we vaak: wees waakzaam. Maar het duurt zo lang vooraleer de bruidegom komt, dat de meisjes in slaap vallen. Is dat dan zonde? Zeker niet. Het is niet het slapen dat tot de uitsluiting leidt. Natuurlijk moeten we ook slapen. Zo zit ons lichaam nu eenmaal in elkaar. Wij zullen wel wakker worden, wanneer de bruidegom komt, het is niet nodig om daar 's nachts voor wakker te liggen.

De meisjes worden ook gewaarschuwd. Plots is de bruidegom daar dan en dan worden ze wakker geschud. Het is gek, want enerzijds komt hij heel laat, en anderzijds dan ook weer te vroeg want... vijf van de meisjes moesten nog olie bijvullen – ze hadden nochtans héél lang de tijd gehad om zich te voorzien.

Die vijf meisjes worden in het verhaal dwaas of dom genoemd. Ze zijn in elk geval niet wijs. Ze hebben zich niet voorzien op het wachten. En dan... wanneer de bruidegom daar is, gaat alles ineens snel. Ze willen nog gaan bijvullen, want de andere meisjes die wel nog genoeg olie hebben, willen met hen niet delen... - Er zijn dingen die je niet kunt delen in het leven of die je niet kunt aan een ander geven. Je vriendelijkheid, je liefde, je geloof, ...

En dan... is het plots te laat.

De deur gaat dicht: ik ken u niet. Een kippenvelmoment, maar dan in negatieve zin. En wij zijn dat dan nog gewoon, dat je de deur op je neus kunt krijgen, maar in het Palestina van het Oude Nabije Oosten, is het ondenkbaar dat iemand niet welkom is op een huwelijk. Daar viert gastvrijheid hoogtij.

De hele bijbel waarschuwt ons ervoor: De dag waarop de Heer terugkomt, is als een dief in de nacht. Wees gereed! Het gaat niet in eerste instantie om genoeg olie te hebben (geloof, Heilige Geest, liefde, ...). Het gaat erom dat de meisjes niet klaar zijn.

En wat betekent dat voor ons?

Dat kunnen we halen uit het antwoord dat Jezus aan de vijf ongelukkigen geeft: Ik ken jullie werkelijk niet.

Het kennen van Jezus is belangrijk, het belangrijkste doel van ons leven, de sleutel om tot onze bestemming te komen en dat tot in eeuwigheid. Jezus leren kennen is voor ons, materiële wezens, zeer moeilijk. Je ziet het in de coronacrisis dat contacten verwateren, wanneer we elkaar niet meer op regelmatige basis fysiek treffen. En dat is het punt met God. Het is – behalve bij de mystici – geen fysiek treffen. Jezus zelf zegt: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. In Openbaring 3:20. Als je met iemand eet, dan kun je hem beter leren kennen. Het eten in de bijbel, in combinatie met het leren kennen van God, wil zeggen: neem Gods woord tot je, neem het helemaal in je op. Laat het in je binnenste tot een vuur worden dat je hele doen en laten en denken inspireert. En keer telkens weer terug naar het woord van de Heer. Om telkens weer te eten, samen met Hem. Om Hém te leren kennen. Dan zullen we altijd, op elk moment, ook op cruciale momenten, meer dan welkom zijn op zijn feest.